

Slapen en eten als een vorst in Frankrijk in oude gevangenis

Limburg staat in Nederland bekend als dat vleugje buitenland met zijn gemoedelijkheid en het goede leven. Op een terrasje in de zon, met een pilsje of met een kopje koffie en verse Limburgse vlaai. Maar het begint vaak al met de accommodatie. En daarvan blijkt er in Limburg een bijzonder aanbod.

► Ronald Piters
 ► Limburg

'Liefde voor het leven' luidt de slogan van de film waarmee VVV Zuid-Limburg Limburg promoot. En dat is precies wat toeristen aan Limburg waarderen. Ze genieten van meer dan alleen die Limburgse vlaai. In de toekomst wordt het toerisme nog belangrijker voor Limburg, leert een rondgang langs de Limburgse VVV's. De toerist kiest daarbij voor waar voor zijn geld, niet zozeer luxe en comfort, maar wel van alle gemakken voorzien of een aparte lokatie om te overnachten. En bijzondere verblijven zijn er in Limburg volop. Wat te denken van overnachten in een gevangenis! Het wordt vaak gedacht, maar in Roermond is de gevangenis nu écht een hotel.

Authentiek

De celdeuren, tralies en andere elementen van de voormalige gevangenis zijn echter behouden, wat zorgt voor een authentieke sfeer. Speciaal is ook het in het centrum van Maastricht gelegen Kruisherrenhotel, een prachtig designhotel in een voormalig vijftiende eeuws klooster met monumentale, gotische kerk. Design tussen



Het Arresthuis in Roermond. Een verblijf hier kan geen straf genoemd worden.

hemel en aarde. Overnachten in een heus kasteel is eveneens mogelijk. Zoals in Chateau Bethlehem, nabij Maastricht,

» 'Authentieke sfeer door behoud celdeur en tralies'

een eeuwenoud kasteel dat nu een opleidingshotel is. "De kamers zijn ontworpen door gevestigde, Nederlandse designers en zijn écht geweldig",

tippt VVV Maastricht. Volgens de website van de Hotelschool vertellen de kamers een uniek en eigen verhaal en tonen ze dat verandering, design en conceptueel denken onderdeel zijn van het hotelmanagement van de toekomst. Een ander bijzonder kasteel is Hotelkasteel Geulzicht in Berg en Terblijt. Opgetrokken in Engelse landhuisstijl met kamers die een unieke sfeer ademen en waar de gasten nog echt in het oorspronkelijke kasteel slapen. Slapen als een vorst kan ook in bijzondere Bed and Breakfast hotels (B&B), suggestie

reert VVV Zuid-Limburg. Zoals B&B Schipperskerk in Born. Je overnacht er in de voormalige sacristie van het kerkje en doucht in de vroegere brandkast. Een unieke ervaring naar het schijnt.

Of in alle rust bijkomen in Eys, in het mooie Dalauro, een oude boerderij met een fraaie mix van modern en oud. Toch liever bijzonder kamperen? Dat kan in Vijlen op Cottesserhoeve, een schitterend gelegen moderne camping rondom een vakwerkboerderij. Ook hier slaap je in (vakwerk)stijl.

Slapen als een vorst

Slapen als een vorst in Frankrijk is het spreekwoord, maar het gekkt zeker ook voor Limburg. In aparte accommodaties waar je niet meteen aan denkt. Ze maken Limburg net dat beetje meer. Je zou bijna vergeten dat je bijzondere activiteiten kunt ondernemen: www.vvzuidlimburg.nl